

## Παρνασσός – Μπαρουτοσπηλιά – Τα τρία γουρουνάκια

*Παρνασσός, Μπαρουτοσπηλιά, "Τα τρία Γουρουνάκια", 26/9/2010, 110μ, VI+, Τζ.Μηλιάς, Ν.Γρηγορόπουλος, Δ.Μαντζαβίνος (συντηρήθηκε τον Απρίλιο του 2016)*

**Εξοπλισμός:** Δύο εξηντάρια σχοινιά, μία σειρά καρυδάκια και μία σειρά friends.

**Πρόσβαση:** Κατευθυνόμενοι προς Γραβιά από τον δρόμο που περνάει από τα χωριά του Παρνασσού Αμφίκλεια, Πολύδροσο και Λιλαία, μετά τη Λιλαία και πριν ακριβώς την είσοδο στη Μαριολάτα, αριστερά μας βλέπουμε λιβάδια και πιο ψηλά χαρακτηριστική χαράδρα και χωματόδρομο που οδηγεί προς τα εκεί. Ακριβώς στην αρχή του χωματόδρομου, υπάρχει ταμπέλα που γράφει «προς Μπαρουτοσπηλιά». Στρίβουμε και ακολουθούμε το χωματόδρομο που αν και στενός δεν είναι κακός και κινούμενος κολλητά στην περιφραξη των κτημάτων στα δεξιά μας, καταλήγει σε λιβαδάκι (500μ) όπου μπορούμε να παρκάρουμε και να κάνουμε μανούβρα. Αν θέλουμε, μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο στην άσφαλτο και να περπατήσουμε από εκεί. Στη συνέχεια, ακολουθούμε το καλογραμμένο μονοπάτι που οδηγεί στην Μπαρουτοσπηλιά (1h). Δεξιά μας είναι η ορθοπλαγιά της Μαριολάτας με ήδη καρφωμένες καμιά διαδρομές και δυνατότητες για πολύ περισσότερες. Το μονοπάτι περνάει αρχικά κάτω από τη σπηλιά και προσπερνώντας της ανεβαίνει από την αριστερή μεριά της. Φθάνοντας στη σπηλιά, κατηφορίζουμε ελαφρά προς τα δεξιά της και βλέπουμε στο δεξιό μέρος της σπηλιάς, δίπλα ακριβώς από την κόψη, ένα πολύ χαρακτηριστικό κόκκινο δίδρο. Το δίδρο αυτό, είναι "Τα τρία γουρουνάκια".

**Ιστορικό:** Στην Μπαρουτοσπηλιά, ο Τζώρτζης Μηλιάς πήγαινε ομάδες παιδιών για πεζοπορία από το 2006, όταν λειτούργησε για πρώτη χρονιά το MILIAS CAMPS VILLAGE. Την ίδια εκείνη χρονιά, ο δήμος Γραβιάς συντήρησε το μονοπάτι και έβαλε μερικές ταμπέλες. Τα βράχια της περιοχής κέντρισαν το ενδιαφέρον του Τζ. Μηλιά και το χειμώνα του 2010 μαζί με τους παλιούς του μαθητές από την αναρρίχηση, Νικόλα Γρηγορόπουλο και Δημήτρη Μαντζαβίνο, άνοιξαν τρεις σπορ διαδρομές στα βράχια χαμηλά, στο ξεκίνημα της χαράδρας σε πλάκα με νότιο προσανατολισμό. Την ίδια χρονιά, το φθινόπωρο πήγαν στη σπηλιά και δοκίμασαν να σκαρφαλώσουν το τόσο όμορφο και χαρακτηριστικό δίδρο που βρίσκεται ακριβώς δεξιά από την είσοδό της. Στην πρώτη αυτή προσπάθεια έφθασαν στο 1<sup>ο</sup> ρελέ (σε μικρή σπηλιά στη μέση του δίδρου) ενώ μία εβδομάδα μετά, στις 26/9/2012 ολοκλήρωσαν τη διαδρομή. Η ονομασία προέκυψε ύστερα από σκέψη και ιδέες του τύπου "οι τρεις σωματοφύλακες" ή "και οι τρεις ήσαν υπέροχοι", ονομασίες όμως που δήλωναν μεν τον αριθμό των συμμετεχόντων στη σχοινοσυντροφιά, ακούγονταν όμως πολύ σοβαρές. Έτσι το πιο χαριτωμένο "Τα τρία γουρουνάκια" θεωρήθηκε ότι εξέφραζε καλύτερα τη διάθεση της παρέας και επεκράτησε. Η πρώτη επανάληψη έγινε από τον Τζ. Μηλιά με το Νώντα Βιρβιδάκη και την έγκυο τότε γυναίκα του Μαρία να κοιτάζει από κάτω. Έτσι, αποφασίστηκε ήδη το όνομα της επόμενης διαδρομής τους (Μαρία η έγκυος).

Σημειωτέον ότι την επόμενη χρονιά οι ίδιοι (Μηλιάς, Γρηγορόπουλος και Μαντζαβίνος) άνοιξαν καμιά δεκαριά ακόμη σπορ διαδρομές στη χαράδρα πιο χαμηλά, σε βράχια με ανατολικό προσανατολισμό (25 min περπάτημα από το αυτοκίνητο) ενώ το καλοκαίρι του 2012, η παρέα των "δεκάρηδων" Κουθούρης, Κόδρος, Ρούσσο, Θανόπουλος, Βροχίδης κ.α. άρχισε να ανοίγει δύσκολες διαδρομές ακριβώς αριστερά από τα τρία γουρουνάκια, μέσα στη μόνιμα δροσερή σπηλιά, στα σταλακτιτικά της αρνητικά και στα ταβάνια της. Ακόμη, οι Μηλιάς, Γιαννακούλης κάρφωσαν πιο βαθιά μέσα στη σπηλιά δύο εύκολες διαδρομές V βαθμού και ξεκίνησαν και ένα όμορφο σεμινέ/δίδρο.

Σύντομα, το πεδίο Μαριολάτα-Μπαρουτοσπηλιά θα διαθέτει μεγάλο αριθμό διαδρομών και παρά το συγκριτικά μεγάλο περπάτημα (15 min για τον τομέα Α, 25 min για τον τομέα Β και 1h για τη σπηλιά, θα είναι ένα πεδίο που θα αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί κανείς.

### **Περιγραφή διαδρομής:**

1<sup>η</sup> σχοιιά (40μ): Σκαρφάλωμα που οδηγεί προς το χαρακτηριστικό δίδρο, με περάσματα V βαθμού και χρήση φυσικών ασφαλειών. Ψηλά, έχουν τοποθετηθεί δύο πλακέτες σε πέρασμα VI βαθμού δυσκολίας ( η δεύτερη στην έξοδο για το ρελέ). Άνετο ρελέ με δύο πλακέτες μέσα στη μικρή σπηλιά, στη μέση περίπου του διέδρου.

2<sup>η</sup> σχοιιά (40μ): Από το ρελέ ξεκινάμε με τεχνική δίδρου κοιτάζοντας προς τα έξω (!) και στη συνέχεια με ανοιχτά πόδια λίγο αεροπλανικά και πάντα με τεχνική δίδρου.σεμινέ κερδίζουμε ύψος (VI+) και περνάμε την πρώτη πλακέτα. Είναι από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά μέτρα της διαδρομής. Θα ακολουθήσουν άλλες 6 πλακέτες και όμορφες κινήσεις στο αρνητικό δίδρο ενώ αν θέλει κανείς, μπορεί να προσθέσει και φυσικές ασφάλειες. Η σχοιιά συνεχίζει με συνεχή δυσκολία γύρω στο VI/VI+ για να καταλήξει στο επόμενο μικρό πατάρι όπου βρίσκεται και το δεύτερο ρελέ.

3<sup>η</sup> σχοιιά (30μ): Στο R2 το δίδρο έχει τελειώσει και η διαδρομή συνεχίζει αριστερά σε χαρακτηριστική χαραμάδα (V) παρακάμπτοντας τα πιο σαθρά βράχια που βρίσκονται ακριβώς πάνω από το R2. Η σχοιιά ακολουθεί τη χαραμάδα που ασφαλίζεται πολύ καλά με καρυδάκια και φρεντς, συνεχίζει ευθεία πάνω σε πλάκα (IV) και όταν φθάσει σε πολύ εύκολο πεδίο, τραβερσάρει δεξιά για να βρει λίγο χαμηλότερα το R3.

**Κατάβαση:** Με ένα μικρό ραπέλ από το R3 στο R2 και στη συνέχεια με ένα μεγάλο ραπέλ από το R2 κατ ευθείαν κάτω.

**Παρατήρηση:** Αν και απαιτεί και φυσικές ασφάλειες, η διαδρομή είναι ασφαλής και γίνεται γρήγορα. Πράγματι, έχει κανονικά ρελέ ενώ στα δύσκολα σημεία υπάρχουν πλακέτες που την κάνουν ιδανική για κάποιον που θέλει να σκαρφαλώσει στο βουνό και να βελτιωθεί στη χρήση φυσικών ασφαλειών.

**Συντήρηση:** Ζτις 21 Απριλίου 2016, οι Τζ. Μηλιάς και Ν. Αναστασόπουλος σκαρφάλωσαν τη διαδρομή και άλλαξαν όλες τις ασφάλειες που πιθανότατα ανήκαν στο περίφημο ελαττωματικό στοκ βυσματων της Rockland. Τα βύσματα (που ήταν όλα μάρμα) αντικαταστάθηκαν όλα με νέα ανοξειδωτα και η διαδρομή είναι πλέον και πάλι ασφαλής για νέες επαναλήψεις.

